



Club Int. Weekendmeeting België op Spa 2/3 november 2013:

(Door: Dick Baars)

Onze internationale weekendmeeting was dit jaar weer in België en de startplaats was in Verviers in het oude treinstation.

Rond het middaguur kon daar de lunch gebruikt worden, enkelen hadden verkozen ergens anders te gaan eten, maar waren er op tijd en konden ook even bijkletsen, daarna ging de rit naar de stuwdam van Gileppe.





Na de bezichtiging werd de weg vervolgt naar het Kartcircuit van Spa, maar onderweg was er nog tijd voor een fotoshoot. (tevens een plek van bezinning, want we waren even de weg kwijt, maar dat mocht de pret natuurlijk niet drukken.)





De meesten gingen karten ondanks de zeer natte baan, winnaars: 1^e Charl, 2^e Pascal & 3^e Joost.



Na inchecken in het F1-Hotel de la Source en de avondmaaltijd daar gingen we het circuit op naar de pitboxen om het uitladen en in gereedheid maken van de auto's van de BMW Circuit Club te gaan bekijken.





Vragen konden gesteld worden en voor de techneuten was er natuurlijk genoeg te bekijken.





Na een uurtje op het circuit ging het weer terug naar het hotel waar de parkeergarage nog even goed bekeken werd!
Daarna werd de avond gezellig met elkaar doorgebracht in het hotel, het was een enerverend dag voor de meesten geweest.







Uiteraard werden de presentjes voor de organisatie BMW Circuitclub en Pascal niet vergeten aan te bieden!

De volgende morgen was het vroeg uit de veren, we zouden onze rondjes op het circuit gaan rijden tussen 9.00 en 9.45 uur en dus was het present zijn om 8.15 uur in de pitbox!





De eersten die zich melden:



Dan kon het avontuur beginnen:





Impressie met coureur:



Tegen 10.00 uur was het uit met de pret(maar 6 rondes zijn gelukt), toen kwamen de "echte" jongens aan de start!





Wat sfeerplaatjes van de dag:







Er was een lunch geregeld op het circuit:





En ging er dan helemaal niets mis?
(Hij vindt het natuurlijk niet leuk, maar we moeten het voor de geschiedschrijving natuurlijk vastleggen.)

Jawel, onze Ambassadeur België werd een beetje overmoedig en dacht de pacecar met gemak te kunnen passeren, lukte nèt niet.....of zoiets!

Schade bleef hoofdzakelijk beperkt tot spatbord en wat lakschade rondom, en we hebben vernomen dat hij er nu weer helemaal pico bello bij staat, we hebben dus alleen de foto(en filmpjes) nog.

Kunnen we weer sterke verhalen over vertellen de komende jaren, we bedanken hem daar voor!

Al met al een geweldig leuk weekend om nooit te vergeten, nogmaals dank aan de circuitclub en Pascal!
(kijk ook eens op het forum en website voor de filmpjes!)